



Değerli Üyelerimiz,
Değerli Dostlarımız;

Bu yıl, 18 Mart 2021 Perşembe günü Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümünü kutluyoruz.

1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, özünde bir paylaşım savaşıydı. Avrupa merkezli emperyalist devletler 20. Yüzyılın başında yaptıkları gizli anlaşmalarla, Osmanlı Devletinin topraklarını kendi aralarında önceden paylaşmışlardı. İngiltere ve Fransa çok büyük bir donanma ile Çanakkale Boğazını geçmeye karar vermişti. Amaçları, İstanbul'u ele geçirmek, Osmanlıyı tarihten silmek ve dostları Çarlık Rusya'sına yardım etmektir. Osmanlı Devletinin istilacı düşmanı Akdeniz'de, Ege'de önceden karşılayacak ve direnecek bir donanması yoktu, zaten bu nedenle Ege'deki adaları da kaybetmişti. 1909'a kadar 33 yıl Padişahlık yapan 2. Abdülhamit, "donanma darbe yapabilir" korkusuyla gemilerin bakımlarını yaptırmayarak, İstanbul'da Haliç'te çürümeye terk etmişti.

Emperyalist donanma, Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutladığımız 18 Mart 1915'de, hiç beklemediği çok büyük bir Türk direnişisiyle karşılaştı, çok ağır kayıplar verdi, yenildi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Küçük Nusrat gemisinin döşediği mayınları, Türk topçusunun kahramanlığını ve cesaretini hesap etmemişlerdi.

Vazgeçmediler, bir kaç hafta sonra 25 Nisan 1915'de, o tarihin en büyük denizden çıkartma harekati ile Çanakkale kara savaşlarını başlattılar. Fakat bu kez de Yarbay Mustafa Kemal'i, O'nun komutasında destansı direniş gösteren Türk askerini hesap etmemişlerdi. 8 aydan fazla süren Çanakkale kara savaşları saldırganların 8-9 Ocak 1916 gecesi geri çekilmesiyle son buldu. Yine ağır bir yenilgiye uğramışlardı.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde, 30 Ekim 1918'de savaşı kazanan İngiltere, Fransa ve İtalya ile Midilli Adasının Mondros limanındaki Agamemnon gemisinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Kazananlar ateşkes antlaşmasını bir işgal antlaşması olarak uygulamakta kararlıydılar. Daha yaklaşık 3 yıl önce, İstanbul işgal edilmesin diye Çanakkale'de yaşanan o kanlı savaşlar, o destansı kahramanlıklar sanki hiç olmamış gibi, İstanbul 13 Kasım 1918'de 61 gemi ile işgal edildi. Üstelik Osmanlı yönetimi işgalcilere bir "Hoş geldiniz" heyeti yollamıştı. 2 gün sonra gemi sayısı 167, asker sayısı 3500 oldu. Başkentini resmî işgali, yani emperyalist güçlerin Osmanlı yönetimine el koyup, resmî devlet dairelerini işgal tarihi ise 16 Mart 1920. Osmanlı Meclisi olan Meclis-i Mebusan da, 18 Mart 1920'de dağıtıldı, bir grup milletvekili tutuklanıp Malta adasına yollandı. Sonrası, hemen birkaç hafta sonra 23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılışı ve millet iradesinde yapılan şanlı Kurtuluş Savaşı.

Çanakkale savaşları, Türklerin bir ulus devlet olarak yeniden dirilişinin, yeniden doğuşunun başlangıcıdır. Çanakkale savaşları, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkının kendi Kurtuluş Savaşı'na önderlik edecek olan Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımasına, Çanakkale'de gösterdiği üstün başarılarından ötürü O'na güven duymasına neden olmuştur.

Osmanlı, çok geri kalmış, aydınlanma ve sanayi devrimlerini kaçırmış, borç batağına saplanmış, yarı sömürge olmuş, üretemeyen, bir din ve tarım toplumdur. Aciz ve kendini koruma yeteneğini kaybetmiş olması nedeniyle de işgal edildi. Sonunda, gösterişli saraylara çok büyük paralar harcayan Osmanlı'nın son Padişahı Vahdettin ülkesini işgal eden düşmanın gemisine binip kaçtı.

Tarihten aldığımız bu derslerle, coşkuyla kutladığımız bu destansı zafer günlerimizin, geçmişte yaşanmış bir ağıta, bir hüznü dönüştürmemesi için, bu derin acıların bir daha yaşanmaması için gidilecek tek yol, çağdaş uygarlığın, çağdaş aklın, çağdaş bilimin açtığı yoldur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale şehitlerimizi, vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Hamburg, 18 Mart 2021
Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan Mehmet Serdar Temur